



Lars-Gunnar Björklund var en varm brottningsvän

I fredags morse, 30 november, gick Lars-Gunnar Björklund ur tiden. Han införde humorn som en vital del i sportjournalistiken under sin långa yrkeskarriär. Den inleddes när han var en av 17 personer som provade hos sportchefen på radion, Lennart Hyland, med att referera den allsvenska matchen AIK – Eskilstuna våren 1958. Hyland ville välja ut de bästa inför VM i fotboll som avgjordes i Sverige 1958. Den då 21-årige Lars-Gunnar fick jobbet.

I början av januari 1960 fick han besked av Hyland att han skulle referera brottningen från OS i Rom, som inleddes 25 augusti och avslutades 11 september. I februari detta år började Lars-Gunnar träna brottning med Djugårdens IF i deras klassiska träningslokal på Döbelnsgatan 97 i Stockholm. Han ville lära sig allt om alla grepp och tekniken.

. Väl förberedd för OS i Rom 1960

Lars-Gunnar var väl förberedd inför OS-brottningarna som avgjordes i anrika Basilica di Massenzio mitt emellan Forum Romanum och Colosseum. 38-årige Gustaf Freij, som 12 år tidigare tagit OS-guld i London blev 3:a i lättvikt. Hans Antonsson tog brons i mellanvikt i fri stil.

Björklund var en allkonstnär när det gäller sport. Förutom ishockey och fotboll var det skridsko, brottning och cykel som han älskade att kommentera. Han och Roland Stolts blev ett radarpar när det gällde att kommentera ishockey-VM.

I TV-cupen i brottning som avgjordes i början av 70-talet var jag bisittare till Lars-Gunnar några ggr, bl.a. när Frank Andersson vann 70-kg-finalen 1972 över Adrian Berg von Linde, Halmstad.

. Vi köpte starköl för 18 öre st.

VM i båda stilarna gick på en utomhusarena i Teheran 1973. Jag och Lars-Gunnar var de enda svenska journalisterna. Fria stilen gick 6-9 september. Jan Karlsson tog brons i 74 kg. Alla bodde på Hotel Intercontinental. Ingen sprit eller öl serverades på hotellet. Bara bloody Mary som hade epitetet dessert.

Den 10 september, den lediga dagen, gick jag, Lars-Gunnar och brottaren Kurt Elmgren in på några bakgator. Vad skådade vi på en hylla i en liten butik om inte en flaska Tuborgs starköl. Vi frågade hur många sådana det fanns. 6 st. blev svaret. Vi köpte rubbet, 2 var. De kostade 18 öre st! Den dagen hann vi också med att titta på Shahens berömda Påfågelstron.

Jan Karlsson tog silver i den antika stilen.

. Införde Tips-extra 1969

1969 införde Björklund Tips-extra i svensk television – ett dynamiskt och populärt genombrott för den engelska fotbollen.

1965 hade Lars-Gunnar flyttat från Stockholm till Göteborg där han gjorde både radio och TV.

1971 fick han som förste sportjournalist Stora Journalistpriset med motiveringen: ”För sina medryckande, färgstarka och perspektivrika reportage i radio och TV.

. Introducerade LOTTO 1980

1979 blev han marknadsdirektör på Tiptjänst, numera Svenska Spel. Det var Lars-Gunnar som lanserade Lotto-spelet 1980.

Han refererade Johnny Nilssons OS-guldlopp på 10.000 m. skridsko i Innsbruck 1964. Det var han som skötte radiosnacket när Bernt Johansson tog OS-guld på cykel i Montreal 1976.

. När Frank vann på halvnelson

Björklund kommenterade i TV den dramatiska VM-finalen i 90-kg-klassen i Scandinavium i Göteborg 1977 då Frank Andersson fallbesegrade rumänen Petre Dicu med det osannolika och bortglömda greppet halvnelson. Jan Kårström, gammal mästebrottare, var bisittare och trodde inte sina ögon.

Vi var många som var kallade att delta i Supersvararna, som spelades in i Norrköping och sändes i TV mellan 1987 – 1998.

. Vid samma bord på SOK:s årsmöte

Vid Sveriges Olympiska Kommittees årsmöte från början av 90-talet fram till 2005 satt alltid Lars-Gunnar Björklund, Sven ”Plex” Petersson, gamla höjdhoppstjärnan Stig Pettersson och jag alltid vid samma bord.

Vi ringde varandra 4-5 ggr per år. Senast ringde Lars-Gunnar i mitten av Juni.

Brottar-Sverige sörjer en man, som älskade vår sport och skickar deltagande i sorgen till makan Lena och sönerna Daniel och Fredrik.

Thure Petersson.