

Thure Petersson:

En legendar fyller 80 år!

Den 29 september fyller en verklig idrotts- och journalistlegendar 80 år. Thure Petersson, brottningsjournalistiskens grand old man, sällar sig till de stora pojkarna efter en närmast ojämförbar journalistisk karriär och livsgärning inom idrotten.

När Thure var nio år gammal fick hans adoptivpappa hjärtinfarkt och blev tvungen att sälja gården i Hyltebruk.

- Vi flyttade till hans gamla hemsocken Femsjö, på gränsen mot Halland, minns Thure. Där hyrde vi ett hus för 18 kronor i månaden.

Läsintresset

Det var också nu det stora läsintresset slog till.

- På andra sidan vägen bodde faster Ester, berättar Thure. Hennes man Edvard Larsson var rullstolsbunden och läste kopiöst mycket för att fördriva tiden. Det gjorde att han hade ett anseeligt bibliotek, med tanke på att vi bodde mitt ute i storskogen.

Thure började låna böcker av Edvard och kom in i läsandet från en lite annorlunda utgångspunkt.

- Jag läste inga sagor som barn, säger han. Jag gillade framför allt de stora norska författarna som Björnstjerne Björnson, Sigrid Undset och Johan Falkberget.

Givetvis fanns också en mängd andra författares böcker på nattygsbordet och mellan tio och tolv års ålder skaffade sig Thure så goda kunskaper i det svenska språket att de har legat till grund för alla kommande år av skrivande, den korta formella skolgången till trots.

- I slutet av 1944, några månader innan jag fyllde elva år, stegade jag in på poststationen i Femsjö, berättar Thure. Där lade jag upp 2 kronor och 25 öre i ettöringar, tvåöringar och femöringar för att prenumerera på Dagens Nyheter under augusti månad och kunna läsa deras fina sportsidor.

Brottning och cykel

16 år gammal började Thure själv brottas i BK Parad i Hyltebruk, men slutade efter två år då hans istället började som aktiv cyklist.

- Jag hade ett uppehåll från brottningen under sex år, fram till dess att jag började som sportjournalist på Värnamo nyheter, berättar Thure.

Som brottare och cyklist blev det inga direkta stordåd, men som journalist har han få övermän, särskilt inom brottning och cykling.

Ett exempel på hans storhet är från presskonferensen efter tungviktssegern i grekisk-romersk brottning i OS i Atlanta 1996.

- Aleksandr Karelin tog sitt tredje raka OS-guld och jag ställde en fråga, minns Thure. Men pressvärdinnan gick emellan och uppmanade mig att tala om mitt namn och vilket land jag kom ifrån.

- Då reste sig Karelin på podiet och avbröt henne med orden: "Men – känner du inte Thure Petersson från Sverige?"

Sedan dess – och egentligen ända in i

våra dagar – har Thure bevakat ett otal tävlingar inom såväl brottning som cykel, haft en lång rad uppdrag inom idrotten och journalistiken och fått flera fina utmärkelser. Hans gärning har fört honom till 46 länder runt om i världen och vissa år har han knappt hunnit landa hemma mellan uppdragen.

- 1980 hade jag 214 resdagar, berättar Thure.

När Thure Petersson fyller 80 år reser sig en hel brottnings- och cykelvärld och en



lång rad journalistkolleger i en unison hyllning till en verklig legendar.

Grattis, Thure!

Ralph Hammarström



- Jag lärde känna Aleksandr Karelin redan 1987 när han var 20 år, berättar Thure Petersson. Sedan var jag ju under många år ordförande i juryn som utsåg världens bästa brottare och i den egenskapen hade jag delat ut många Orrefors-skålar till honom!

Fakta om Thure Petersson

Född: 29.9.1933 i Katarina, Stockholm.

Uppväxt: I Femsjö och Hyltebruk.

Yrke: Sportjournalist och författare.

Familj: Hustru Ingrid sedan 1959. Sonen Torbjörn, 53, DN:s korrespondent i Peking sedan 2004. Dottern Marie, 51, journalist på Bonniers. 6 barnbarn mellan 10 – 22 år.

Utbildning: 5-årig folkskola.

Har jobbat på: Sportchef Värnamo Nyheter 1957-63, Helsingborgs Dagblad 1963-65. Redaktionssekreterare på Idrottsbladet 1966 –31/1 1968. Hjulles Sport-Aktuellt AB 1/2 1968 – 3/11 2009.

Har skrivit från: 6 OS 1976-1996. Från 53 olika OS, VM och EM i brottning 1963-2003, 29 stycken cykel-VM 1967-1998 samt från 150 internationella etapplopp, däribland 11 Giro d'Italia.

Expertkommentator: i TV och radio med Sven "Plex" Petersson, Lars-Gunnar Björklund, Ingvar Oldsberg, Arne Hegerfors, Agne Jälevik, Bengt Grive, Leif Larsson och Ove Eriksson.

Böcker: "50 år med Fyrstads" 1976. "Svenska Cyklisterna i segertröjor" 1986, "Viljans man (Olle Anderberg)" 1993, "Snabba kast (Tomas Johansson)" 1997, "Svensk brottning 100 år" (2009).

Uppdrag: Ordförande i CK Kedjan, Hyltebruk 1955-58, sekreterare i Värnamo CK 1958-63 (Sveriges segerrikaste klubb 1960-62). Svenska Cykelförbundet 1963-67 + 1969-72, vice ordförande 1969. PR-chef i Svenska Brottningsförbundet 1967-93 samt ledamot i flera olika kommittéer. FILA (internationella brottningsförbundet): ordförande i juryn för att utse världens bästa brottare 1984-97. Internationella sportjournalistförbundet: ordförande i brottningskommissionen 1990-99, numera hedersordförande. Ordförande i Sportjournalisternas Klubb Stockholm 1982-98, numera hedersordförande.

Sedan 1998 ordförande i Sällskapet Gamla Tävlingscyklisterna som har 760 medlemmar.

Utmärkelser: Fick RF:s högsta utmärkelse guldnålen 1971, som en av de yngsta genom tiderna. Fick 1990 FILA:s högsta utmärkelse Guldstjärnan. Thures nuna präglades på Fyrstadsmedaljen 2008, den hittills ende journalisten sedan starten 1947.

Kuriosa: Thure och nio kompisar ordnade millenniefest för 540 personer på hotell i Stockholm 31 december 1999.