

081113

**Thure Petersson årets fyrstadsprofil-brottningsorakel**

Efter den långa raden av brottare, domare och ledare pryds Fyrstadsmedaljen för första gången av en journalist. Ansiktet är så bekant för hela Brottarsverige att namnet egentligen inte skulle behöva graveras in. Ytterst få i världen, om ens någon, och absolut ingen i Sverige har skrivit så mycket om brottning som Thure Petersson, som nyss fyllde 75 år...

Och ingen har gjort det lika initierat.

Thure har bevakat 54 stora internationella mästerskap och ungefär 250 svenska mästerskap i olika kategorier.

Att han själv brottats är ingenting han skryter om. Han har heller ingen anledning. Thure började i BK Parad hemma i Hyltebruk 1949 och tävlade i weltervikt tre säsonger. Han låg mycket i brygga, en så kallad millimeterbrygga, men var svår att pressa ner.

Nästa kontakt med brottningen var då han blev sportjournalist på Värnamo Nyheter 1957. Brottning var största sporten på orten och den nye murveln började till och med träna med brottarklubben, men klokt nog utan tävlingsambitioner.

1963 i Helsingborg skrev han om VM för första gången och det höll han på med i 30 år framåt. Sex gånger har han funnits på läktaren i olympiska spelen.

Thure Petersson har gjort brottningen tjänster som pressvärd vid EM 1968, VM 1977, EM 1981, EM 1984 och VM 1993. Han var Svenska Brottningförbundets presschef 1967-93 och hanterade alldeles utmärkt den svåra balansgången mellan två ibland motstridiga intressen: arrangörens och medias.

Som journalist är han oöverträffad i flera avseenden. Hans personbästa noterades vid ungdoms-SM i Örebro 1985. Då lämnade han 13 lokalradiorapporter till olika distrikt och 47 textrapporter till tidningar. Alla fick olika versioner. Något för Guinness rekordbok?

Internationella Sportjournalistförbundet, AIPS, har tagit vara på Thures tjänster. AIPS:s brottningskommission gjorde under lång tid väldigt lite väsen av sig. Grävande svenska journalister, inklusive Thure själv, uppdagade att det kan ha berott på att kommissionens ordförande, en ryss vid namn Nolle, varit död sedan flera år.

Thure tillträdde och var ordförande nio år. Sedan blev han hederspresident. Han har också tillhört internationella brottningsförbundet, FILA:s informationskommitté elva år.

Han såg sitt första Fyrstads i Hyltebruk 1949. Där kunde han beundra bl a Erik "Galtabäckar'n" Johansson, som ska ha varit så storväxt att han monterade bort högerstolen fram och satt i baksätet när han körde bil. Det kan vara sant, det kan också vara en av Thures många anekdoter.

Thure Petersson är en brottningsens man.

Cege Berglund  
Göteborgs-Posten